

## Vraag het aan Morya



### Wacht nog op het juiste moment

“Denk ook nooit dat je gehecht moet zijn aan een bepaald iets, ook niet aan een bepaald werk of een bepaalde omgeving. Wees flexibel in die dingen zodat je steeds durft en wil veranderen als je van binnenuit de impuls voelt van: ‘ik wil dit niet doen zoals ik het nu doe en ik wil hier niet blijven.’

Controleer dan toch eerst even of het geen bevlieging is, maar iets wat werkelijk uit je innerlijk komt.

Wanneer het werkelijk uit je innerlijk komt, oefen toch nog een beetje geduld en weet: ‘toch zal ik de stap zetten.’ Want op het moment dat je innerlijk besloten hebt om een bepaalde stap te zetten, zal die stap gegarandeerd ook volgen. Maar het is belangrijk dat je op dat punt nog geduld hebt want dan komt de kans om op te stappen op het juiste moment.

Je zal merken dat vanaf het moment dat je beslist hebt om weg te gaan, de puzzelstukjes zich opnieuw beginnen te ordenen.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”  
(uit hoofdstuk 9: ‘Over vrijheid en licht’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 386

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---